



Julsagan om Tennisklubbens Magi

I den lilla staden, omgiven av snöklädda granar, låg den lilla tennisklubben som alla kallade HTK. Här samlades tomtenissarna dagligen, stora som små för att spela tennis, träna och ha kul tillsammans - som en enda stor familj.

Tomtefar Jimmy höll koll på allt, från gruppspel till glada skratt i kaffestugan. Vid hans sida fanns Tomtenissemästaren Richard, som var den som såg till att alla tomtenissar tränade hårt. Han hade en förmåga att få varenda liten nisse att utvecklas både på och utanför banan. Med sitt outtröttliga engagemang höll han klubben levande och fylld av energi. Inget undgick hans vakande ögon på banan, och han såg till att alla hade roligt och gjorde sitt bästa.

Och så fanns Tomtemor Kristina. Hon såg inte bara till att Tomtefar och Tomtenissemästaren gjorde som de skulle, utan hon hade också koll på alla policier, riktlinjer och regler i klubben. Med sina listor och planer höll hon ordning på allt som behövdes för att HTK-familjen skulle fånga smidigt och saker gjorda i tid. Inne i den stora, varma tennishallen var det alltid full fart. På banorna hördes snabba fötter som sprang fram och tillbaka. När tomtenissarna inte spelade tennis tog de en välförtjänt paus och köpte något gott från varuautomaterna eller mumsade på något från den gemytliga kaffestugan.

Det hade varit ett fantastiskt år på HTK. Ingen i klubben kunde minnas ett år som varit så fyllt av aktivitet och skratt. Det hade arrangerats

lanctennis, AM-tennis och gruppspel där nya vänskapsband knöts. Och gruppspelet, det var verkligen något som ingen ville missa. Tomtefar såg till att allt rullade på, ordnade tider och såg till att alla fick spela. Ingen vågade tacka nej när Tomtefar ropade på deltagare - för när han säger att det är dags för gruppspel, då är det dags!

Men HTK handlade inte bara om tennis på banan - årets stora höjdpunkter utanför banan var medlemsresan och medlemsfesten. Under medlemsresan samlades en grupp äventyrylstna tomtenissar för att resa till sol och värme, där de kombinerade tennis, skratt och gemenskap. Det blev en vecka fylld av oförglömliga stunder som inspirerade till nya klubbäventyr framöver.

Och så var det medlemsfesten, en kväll där de vuxna tomtenissarna lämnade barnen för att klä upp sig och fira året som gått. Det bjöds på god mat, skratt och kanske till och med några oväntade danssteg från Tomtefar. Festen blev ett perfekt avslut på ett magiskt tennisår.

En annan stor del av klubbens magi var träningen. Tomtenissemästaren Richard, som var känd för att vara en tuff tränare, såg till att varje träningspass var en utmaning. Och om man någonsin hade ett pass med honom, ja då var man garanterat svettig när man var klar. Men det var också där, i de svettiga ögonblicken, som de största framstegen hände.

Det var något magiskt med hur han fick varje nisse att ge sitt allra bästa, även om man ville ge upp.

Och så fanns klubbens teknikknisse, Danne, som var den som såg till att alla hade rätt teknik i sina slag. Han var en teknikcoach av rang, alltid noggrann och precis i sina instruktioner. Hans tålmodiga sätt gjorde att alla, oavsett nivå, kunde förbättra sin tennis och få ut det bästa av sig själva. Tekniknisse, med sitt kloka sinne och sin djupa kunskap om spelet, hjälpte varje tomtennisse att utvecklas och bli en bättre spelare.

Så var det också tomtennisse Hampus, den sprudlande, ivriga nye tränaren som älskade att höja stämningen i hallen. Hans skratt var lika högt som hans instruktioner, och ingen kunde undvika att höra hans peppiga ord. Tomtennisse Hampus drömde om att nå samma nivå som Tomtenssemästaren Richard, men istället för att bara titta på, tog han tag i saken och tränade de andra tomtennisarna med samma energi han gav sig själv. Han var alltid full av lärdom, och även när han inte tränade var han en källa till glädje och skratt. Hans träningspass var både svettiga och roliga, och alla som fick vara med kände sig som vinnare - både på och utanför banan.

Vid sidan om den unge och ivrige Tomtennisse Hampus, fanns hans tränarkompanjoner, Tomtennisse Edvin och Tomtennisse Fannar. Tillsammans kämpade de för att få de vuxna tomtennisarna att spela lika bra som de yngre nissarna - men det var inte alltid så lätt.

En av de svåraste övningarna var den bergktade 4-bollarsövningen, som de äldre tomtennisarna verkligen hade svårt med.

Att förstå hur den skulle göras var nästan lika svårt som att lösa matematiska ekvationer! De äldre storrade på bollarna och funderade alltid på vad de skulle göra fast de gjorde samma sak vecka efter vecka.

Trots de utmanande övningarna gav tomtennisarna Hampus, Edvin och Fannar inte upp. Och även om de äldre tomtennisarna inte alltid fick det att klaffa direkt, var de alltid på gott humör och kämpade vidare.

Och så har vi Tomtennisse-administratören Anneli, som såg till att inga fakturor eller räkningar gick under radarn. Med sitt skarpa öga och en högre grad av ordning än vad självaste Tomtenssefar skulle kunna drömma om, såg Anneli till att alla betalningar var på plats - för utan henne skulle nog både julklappar och träningsmaterial försvinna! Allt rullade på så smidigt att Tomtenssefar knappt visste om det.

Ja, vi får ju inte glömma timtränarnissarna, som alltid var redo att ställa upp. De var den osynliga kraften som hjälpte de minsta nissarna att lära sig spela tennis, alltid med ett leende och en hjälpande hand. Trots att de var små i storlek, var de stora på att dela med sig av sina tennisfärdigheter och sin glädje. De såg till att alla, från de yngsta till de äldre, fick känna på klubbens magiska atmosfär. De var ständigt närvarande på banan, redo att ge tips och pepp, och var en självklart när de yngre nissarna behövde hjälp att hitta sitt spel.

Det var ett riktigt team - hjälpsamt, glatt och alltid där för att se till att alla hade roligt på vägen till att bli bättre spelare.

Även i hallen var det inte bara tennis som pågick. Gymmet, som öppnades under hösten, var en självklar plats för alla som ville stärka sina muskler inför nästa match. Här tränade nissarna sida vid sida, uppmanade varandra och delade både skratt och svett. Gymmet, precis som resten av klubben, var en plats för gemenskap.

Utomhus, när snön började falla, låg klubbens paddelbanor redo för de som ville prova på något nytt. Paddel, trots sin utomhusplats i kylan, var lika uppskattat och gav alla en chans att hitta nya favoriter. Och tillsammans med tennisbanorna, gymmet och kaffestagan, knöt dessa aktiviteter samman alla i klubben.

Ja, gemenskapen i HTK var något alldeles speciellt. Oavsett om det handlade om en tuff tennismatch, ett träningspass i gymmet eller en lugn stund över en kopp kaffe, så fanns alltid glädje och värme i luften. Klubben hade blivit som en stor HTK-familj, där alla tog hand om varandra och såg till att varje dag fylldes med skratt, samhörighet och gemensamma mål.

Och så, när året närmade sig sitt slut, samlades alla tomtennisarna i den stora tennishallen en sista gång innan julen. Det var ett tillfälle för alla att reflektera över det fantastiska året de hade haft tillsammans. Tomtefar tittade ut över alla tomtennisarna och log.

“Stort tack för ett fantastiskt år, kära nissar,” sade han. *“Tillsammans har vi skapat något magiskt här på HTK. Jag ser fram emot ett nytt år med ännu mer glädje och framsteg. God jul och ett riktigt härligt nytt år - vi ses på tennisbanan!”*

När Tomtefar sagt sina sista ord för året, vände han sig mot dörrarna till hallen. Utanför väntade hans trogna renar, även kallad styrelsen, redo att ta honom vidare till nästa äventyr.

Varje ren hade sin egen roll att fylla, från att hålla riktningen med stabila beslut till att dra släden framåt med energi och nya idéer.

“Kom na, mina vänner,” ropade Tomtefar till sina renar med ett varmt leende. *“Vi har ett nytt år att planera - och det börjar med att sprida julens magi vidare!”*

Med det klättrade han upp i släden, och renarna drog iväg genom den stjärnklara vinternatten, redo att föra klubben in i framtiden. Under slädens medar gnistrade snön som små diamanter, precis som alla glada minnen och framgångar från året som gått.

Och där, med gemenskap och värme som ledstjärnor, gick ännu ett magiskt år till ända på HTK.....

God jul och ett fantastiskt nytt tennisår önskar vi på HTK!



Personalen och styrelsen

